

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ;

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα πολιτικής ανειλικρίνειας και αδιαφορίας

Αν μελετήσει κανείς την πορεία της δημιουργίας κέντρου μεσογειακής διατροφής στη Βυτίνα και γενικότερα την αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο συμπεριφοράς των πολιτικών σήμερα απέναντι στους πολίτες και γιατί η χώρα έφτασε στο σημερινό της χάλι.

Από το 2003 είχε αρχίσει μια προσπάθεια των φορέων της Βυτίνας για την επαναλειτουργία και οργάνωση του εγκαταλειμμένου Τριανταφυλλιδείου κτήματος. Οι εκάστοτε διοικούντες το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης υπόσχοντο ικανοποίηση των αιτημάτων χωρίς ποτέ να κρατούν τις υποσχέσεις τους. Το 2009 με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες και φάνηκε ότι κάποιιοι υψηλά ιστάμενοι του Υπουργείου «συγκινούνται» με όλα αυτά. Τότε «έπεσε στο τραπέζι» η ιδέα να δημιουργηθεί στη Βυτίνα ένα πανελλήνιο κέντρο μεσογειακής διατροφής και να στεγαστεί στα ανακαινισμένα κτίρια της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Παράλληλα να αξιοποιηθεί το Τριανταφυλλίδειο κτήμα έκτασης 150 στρεμμάτων με τη δημιουργία επισκέψιμου δασοβοτανικού κήπου.

Η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης (Υπουργός κ. Μπατζελή, υφυπουργός κ. Καχριμάκης) ανέλαβαν την υλοποίηση όλων αυτών. Το καλοκαίρι του 2010 σε μία μεγάλη ημερίδα για τη μεσογειακή διατροφή στο Ζάππειο μέγαρο η κ. Μπατζελή αιφνιδίασε ανακοινώνοντας ότι εντός του έτους θα δημιουργηθεί κέντρο μεσογειακής διατροφής με έδρα το Τριανταφυλλίδειο ίδρυμα στη Βυτίνα. Την ίδια εξαγγελία επανέλαβε ο τότε πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη το φθινόπωρο του 2010. Συγχρόνως η τότε υφυπουργός Γεωργίας κ. Αποστολάκη ήρθε στη Βυτίνα, της έγινε επίσημη υποδοχή, και επισκέφθηκε το χώρο των κτιρίων της Τριανταφυλλιδείου σχολής όπου θα εστεγάζετο το κέντρο μεσογειακής διατροφής, την ίδρυση του οποίου επιβεβαίωσε η κ. υφυπουργός με επίσημες δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ. Λίγο αργότερα στις αρχές του 2011 ο σημερινός υπουργός Γεωργικής ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδης κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη είπε ότι το κέντρο μεσογειακής διατροφής σύντομα θα λειτουργήσει στη Βυτίνα.

Συγχρόνως στο Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης είχε δημιουργηθεί άτυπη επιτροπή με επικεφαλής την υφυπουργό κ. Αποστολάκη, στην οποία μετείχαν και εκπρόσωποι φορέων της Βυτίνας, για να οργανώσει τη δημιουργία του κέντρου και του δασοβοτανικού κήπου. Τη μελέτη ανέλαβε να κάνει το ΕΘΙΑΓΕ με τη βοήθεια του κέντρου Ελληνικής διατροφής, του οποίου επικεφαλής ήταν η καθηγήτρια της ιατρικής κ. Αθηνά Λινού. Το ΕΘΙΑΓΕ σύνταξε προμελέτη και παράλληλα ζητήθηκε από το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη η έγκριση ποσού για την πληρωμή των μελετών.

Παρόλη αυτή την κινητοποίηση απεφεύγετο η θεσμοθέτηση όλων αυτών με τη σύνταξη νόμου και τη ψήφισή του από τη Βουλή, είτε διότι οι αρμόδιοι διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου απέφευγαν να συντάξουν το σχετικό νομοσχέδιο, αφού όλα λειτουργούσαν με χαρακτηριστική νωθρότητα, είτε διότι υπήρχαν και αφανή κέντρα που λειτουργούσαν μέσα στο Υπουργείο και δεν επιθυμούσαν τη δημιουργία του κέντρου στη Βυτίνα.

Τελικά το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη ενέκρινε ποσό 110.000 € για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών. Έτσι, ενώ υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις δημιουργίας, το δημόσιο δε θα επιβαρύνετο οικονομικά, ο χώρος στέγασης παρείχετο δωρεάν, ο πρωθυπουργός της χώρας το εξήγγειλε και το επιβεβαίωσαν οι αρμόδιοι Υπουργοί, εν τούτοις τίποτε δεν πραγματοποιείται μέχρι σήμερα και κανένας δεν είναι διατεθειμένος από τους παράγοντες του Υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης να συμβάλλει στη



Το ανακαινισμένο κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής που μπορεί να στεγάσει δωρεάν το κέντρο μεσογειακής διατροφής.

δημιουργία του, αφού η πανίσχυρη κρατική γραφειοκρατία αποδεικνύεται ισχυρότερη και από τους Πρωθυπουργούς και από τους Υπουργούς.

Το ειρωνικό της όλης υπόθεσης είναι ότι το 2008 και 2009 ο τότε βουλευτής της αντιπολίτευσης και σημερινός Υπουργός κ. Ρέππας είχε υποβάλει σειρά επερωτήσεων και επέκρινε την τότε κυβέρνηση για την εγκατάλειψη του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, το οποίο ονόμαζε «στολίδι του τόπου». Σήμερα δεν απαντά σε κανένα από τα έγγραφα διαβήματα των φορέων της Βυτίνας. Από την άλλη ο βουλευτής κ. Λυκουρέντζος υποβάλλει επερωτήσεις στο ίδιο πνεύμα με τον κ. Ρέππα για την αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήματος, όταν το 2007 και 2008 δεν ανταποκρίθηκε σε παρόμοια διαβήματα.

Ο μελλοντικός ιστορικός της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας, όταν μελετήσει την πορεία και το ναυάγιο της δημιουργίας του κέντρου μεσογειακής διατροφής της Βυτίνας και του δασοβοτανικού κήπου θα καταλάβει γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όλα είναι ευνοϊκά και όμως δεν υλοποιούνται οι εξαγγελίες. Αν σκεφθεί κάποιος τα παρακάτω στοιχεία, θα αντιληφθεί, όπως και οι Αρκάδες πολιτικοί, γιατί ο λαός αντιδρά όπως αντιδρά.

A) ο τότε Πρωθυπουργός το εξήγγειλε και οι Υπουργοί το επιβεβαίωσαν, αλλά κανείς δεν είχε την υπευθυνότητα να ελέγξει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποσχέσεις τους, παρόλες τις έγγραφες υπενθυμίσεις των φορέων της Βυτίνας (υπόμνημα απεστάλη και στον ίδιο τον κ. Παπανδρέου). Πλήρης αδιαφορία και πολιτική ανευθυνότητα.

B) Την οικονομική επιβάρυνση και τη δαπάνη ίδρυσης και λειτουργίας αναλαμβάνει το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα. Εξάλλου στον προϋπολογισμό του 2012 έχουν αναγραφεί για το κτήμα Βυτίνας 2.500.000 € και για να απορροφηθούν απαιτούνται πρωτοβουλίες του Υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης. Επομένως δε χρειάζεται κρατική δαπάνη, η οποία θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τις σημερινές συνθήκες.

Γ) Υπάρχει χώρος δωρεάν στέγασης και παράλληλα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της Τριανταφυλλιδείου σχολής και του κτήματος.

Δ) Τέλος η ωφέλεια για τη Βυτίνα, την Αρκαδία και την ευρύτερη περιοχή είναι πολλή μεγάλη. Η σκοπιμότητα τονίζεται στην προμελέτη του ΕΘΙΑΓΕ. Θα βοηθήσει στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων της Γορτυνίας και της Αρκαδίας που σχετίζονται με το είδος αυτό διατροφής (ελαιόλαδο, τυροκομικά, όσπρια, ξηροί καρποί, αρωματικά φυτά). Θα οργανώσει την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, την επιστημονική μελέτη της Ελληνικής διατροφής αλλά και την ενημέρωση σχετικά με αυτήν. Και τελικά θα πετύχει την αξιοποίηση του κτήματος με παράπλευρες καλλιέργειες και προπαντός με την επίσκεψη και ενημέρωση σχολείων και μαθητών.

Τι άλλο να περιγράψει κανείς; Δεν θα υπάρξει παρόμοια περίπτωση ούτε τώρα ούτε στο μέλλον που ένα έργο απόλυτα αναπτυξιακό για μια τόσο παραμελημένη περιοχή όπως η Γορτυνία, που έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει εξασφαλισθεί η οικονομική επιχορήγηση χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, που προσφέρεται δωρεάν στέγαση και να μην πραγματοποιείται. Αυτό συμβαίνει, διότι οι μεν πολιτικοί αδιαφορούν τελείως για την υλοποίηση των υποσχέσεων τους πιστεύοντας ότι ο λαός ξεχνά και η πανίσχυρη γραφειοκρατία των υπηρεσιών γράφει «στα πεπαλαιωμένα των υποδημάτων της» όσα «εντέλλονται» οι Υπουργοί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη επερώτηση του βουλευτή κ. Λυκουρέντζου, η οποία πήρε αρκετή δημοσιότητα, και η απάντηση του υφυπουργού κ. Δριβελέγκα ο οποίος διαβεβαιώνει ότι τα πάντα προχωρούν άψογα, ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν πραγματοποιούν τίποτε από όσα διαβεβαιώνει ο υφυπουργός. Η ίδια διαβεβαίωση δόθηκε και στον βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλο από τους πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου, ο οποίος πήρε και προσδιορισμένη ημερομηνία εισαγωγής στη βουλή του σχετικού νομοσχεδίου χωρίς να τηρηθούν οι υποσχέσεις.

Για να καταλάβει κανείς ότι σήμερα τίποτε δεν υλοποιείται από τις υποσχέσεις που δίδονται σε πολιτικό επίπεδο, αντιγράφουμε από την επερώτηση του βουλευτή κ. Κωνσταντινόπουλου προς τον υπουργό περιβάλλοντος κ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο για το Μαίναλον, που δείχνει την πραγματική εικόνα των Υπουργείων. Διαπιστώνει λοιπόν ο βουλευτής Αρκαδίας κατά τη συζήτηση της επερώτησής του: **«Κύριε Υπουργέ, απλώς θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που αρχίζουμε μία προσπάθεια –και αυτό είναι που με έκανε να κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις στο Υπουργείο σας- μία προσπάθεια η οποία δεν είναι μέσα στο μνημόνιο, άρα δεν έχει οικονομικό κόστος, πολλές φορές οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όλος ο μηχανισμός –και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα - δηλαδή, οι ίδιοι αυτοί που δίνουν τις απαντήσεις σε εμάς ή σε σας, την ίδια ώρα νομίζω ότι κάνουν οτιδήποτε, για να μην προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες.»** Ακριβώς το ίδιο με τα πιο πάνω περιγραφόμενα συμβαίνει και στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και εξηγεί γιατί ναυαγεί το κέντρο μεσογειακής διατροφής και ο δασοβοτανικός κήπος στη Βυτίνα, παρόλες τις ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Χρέος των πολιτών είναι να σκέφτονται, να θυμούνται όλα αυτά και να αμείβουν με το ίδιο νόμισμα έχοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πορεία του κέντρου μεσογειακής διατροφής της Βυτίνας και του δασοβοτανικού κήπου τα οποία αφού δεν πραγματοποιήθηκαν με τόσο ευνοϊκές προϋποθέσεις, τότε ποιο αναπτυξιακό έργο θα πραγματοποιηθεί στην τόσο παραμελημένη περιοχή της Γορτυνίας;

(το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ»)

ΓΡΑΦΕΙ: ο Παναγιώτης Παπαδέλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναιών